

Privet, donateur, oftewel: hallo!

Ja, het wordt zo langzamerhand tijd dat we ook een paar woordjes Russisch leren. Want het duurt niet lang meer, we gaan bijna weg. Ik kijk even in m'n agenda... wat?! Over een maand zijn we IN Tsjernobyl!

Ongelooflijk hoe snel het nu dichterbij komt. Op donderdag 25 april vliegen we van Schiphol naar Minsk, de hoofdstad van Belarus (=Wit-Rusland). Vanaf Minsk is het nog een paar uur rijden naar het hotel waar we zullen overnachten. De dagen erna lopen we rond in een bizarre wereld. Deze wereld is het podium en het decor voor het verhaal dat we gaan vertellen.



We willen er een reizende expositie van maken. Daarom onderzoeken we nu allerlei expositiemogelijkheden en zijn we in gesprek met verschillende partijen, zoals Stedelijk Museum Kampen, museum Gorredijk, de gemeente Meppel en de gemeente Steenwijkerland.

Zoveel mogelijk mensen die ons verhaal horen en zien: daar heb je reuring voor nodig. En daarom is het fantastisch dat we met ons project in de nieuwste editie van het gerenommeerde fotografieblad SHUTR.photo staan! Whoohoo!



Voor het ontwerpen van het decor van de expositie werken we samen met het Cibap, een kunstvakschool in Zwolle. Op 15 maart is de samenwerking officieel van start gegaan: we hebben ons team vakkundige creatievelingen voor het eerst ontmoet. Wij zijn enthousiast en vol verwachting over de vijf studenten!

En ook met de inhoud van het project zijn we al druk bezig. De komende weken zullen we ons voornamelijk daar op gaan richten. Want zonder inhoud geen expositie!

Do svidaniya en warme groet,

Jessica en Merle

Kunstproject Tsjernobyl wordt gesponsord door:

